

Nr. 37

16 september 1961

VERSCIJNT WEKELIJKS



# SJORS

*van de Rebellenclub*





# De jongen die Napoleon

**D**at is dus goed begrepen?" zei meneer Campierre. „Lebrun vertelt morgen over de tocht naar Rusland en jij, Vidal, over de slag bij Waterloo.“

„Jawel, meneer,“ zei Armand en hij noteerde het in zijn agenda, hoewel hij er heel zeker van was dat hij het zo ook wel zou onthouden.

Hij begon zijn tas in te pakken en was daar juist mee klaar toen de bel ging. De hele bende stoomde naar de deur; meneer Campierre stond er glimlachend bij en beantwoordde hun groet met een knikje.

Na het eten haalde Armand zijn geschiedenisboek van boven en ging naar buiten. Aan de rand van het dorp sloeg hij de weg in die tussen de akkers van Brison en Labarre liep, en toen hij bij het bos kwam, ging hij tegen een boomstam zitten en begon te lezen.

Terwijl in de bomen boven zijn hoofd de vogels zongen en aan de overkant van de weg, tussen het rijpe koren, de veldmuizen op strooptocht gingen, zag hij in gedachten de strijd voor zich, zoals die zich lang geleden op de vlakte bij Waterloo had afgespeeld.

Het grote, glorierijke leger, dat zich na Napoleons terugkeer van Elba juichend achter hem had geschaard, trok in dichte drommen op tegen de vijand en werkelijk zag het ernaar uit dat de kleine keizer zijn tegenstanders opnieuw de baas zou zijn.

Op 16 juni 1815 versloeg hij Blücher in een grimmige slag bij Quatre Bras en twee dagen lang hield hij daarna stand. Maar op de achttiende juni keerde de kans.

Eerst leek het dat het lot de keizer ook die dag gunstig zou zijn. De oude vechts Wellington werd steeds meer teruggedrongen en langzamerhand begon het ernaar uit te zien dat de Engelsen het niet meer tegen de Franse legioenen zouden uithouden.

Toen, tegen zeven uur in de avond, naderde uit het oosten een nieuw leger. De Fransen, denkend dat het generaal Ney was, stormden juichend op de Engelsen in, maar groot was hun ontsteltenis toen tussen het geboomte de blauwe uniformen van de Pruisen zichtbaar werden, die hun kort tevoren geleden nederlaag kwamen wreken.

Weinig had het gescheeld of ze zouden

Waterloo nooit bereikt hebben, want wanneer een boerenknecht hen niet tijdig had gewaarschuwd, waren ze even voorbij het dorp en zijweg ingeslagen en wanneer dat gebeurd was...

Armand Vidal liet het boek zakken. Drommels, als die jongen zijn mond had gehouden, zou het allemaal heel anders zijn gelopen. Dan was Waterloo een overwinning voor de Fransen geworden en zou het er in Europa misschien heel anders hebben uit gezien.

Pfff, het was anders knap warm. Misschien zou hij beter in het bos kunnen gaan zitten... Och, het was toch wel lekker... zo in de zon...

Armand stond op het punt om in te dommelen toen hij een scherpe krete hoorde. Hij keek op en zag een oude heer, die een eindje verderop tegen een boom leunde en met een pijnlijk gezicht zijn enkel betastte.

Armand ging naar hem toe. „Hebt u zich bezeerd, meneer?“

„Nogal,“ zei de man. „Ik trapt in die kuil daar en ik vrees dat ik mijn enkel heb verzwikt.“

Armand knikte. „Woont u hier ver vandaan?“

De oude heer wees tussen de bomen door. „Zie je dat witte huis daar? Daar woon ik. Dat is nog geen tien minuten lopen, onder gewone omstandigheden, maar nu zal ik er wel langer over doen.“

„Laat ik u even wegbrengen, meneer,“ bood Armand aan. „Leunt u maar op mijn schouder, dan redden we het wel.“

„Erg vriendelijk,“ antwoordde de oude heer. „Maar houd ik je niet op, jongeman?“

Armand lachte. „Helemaal niet, meneer. Ik stond net op het punt om in slaap te vallen en dat zou jammer zijn geweest.“

„Nou, graag dan,“ zei de onbekende. Hij legde zijn arm om Armands schouders en liep moeizaam hinkend met hem mee. Van tijd tot tijd bleef hij staan om op adem te komen en het duurde bijna een half uur eer ze bij het witte huis waren.

„Zo, meneer,“ zei Armand, „dat zit erop. Ik hoop dat u gauw weer beter bent.“ Hij wilde teruggaan, maar de oude heer hield hem met een beslist gebaar tegen.

„Hoh, beste jongen, dat gaat zo maar niet. Als jij niet dat hele eind met me had lopen zwogen, zou ik het vast niet gehaald hebben. Ik mag je toch op z'n minst wel iets te drinken aanbieden?“

„Nou, daar zou ik wel trek in hebben, meneer,“ bekende Armand.



De man deed de deur open en tot Armands verrassing kwamen ze in een ruime hal, waarin oude eiken meubelen stonden en in een hoek bij de trap een blinkend harnas.

„Deze kant op, vriend,” zei de oude heer. Ze kwamen in een bibliotheek, waar langs de wanden duizenden boeken in kasten stonden gerangschikt. Bij het raam bevond zich een bureau, waarop brieven en andere paperassen op keurige stapeltjes lagen, en in het midden van het vertrek stond een tafeltje met een paar fauteuils eromheen.

„Ga zitten, kerel,” zei de oude man.

Armand aarzde. „Ik heb me nog niet voorgesteld,” zei hij verlegen. „Mijn naam is Vidal. Armand Vidal.”

„O ja, natuurlijk,” zei de ander, „dat zouden we bijna vergeten. Ik ben dr. Richopin.” Hij drukte op een bel en even later verscheen er een vrouw, die Armand nieuwsgierig opnam.

„Daar is Babette,” zei dr. Richopin. „Wat wil je drinken, Armand? Een lekker glas limonade?”

„Heel graag, meneer,” antwoordde Armand.

Babette bracht het gevraagde en toen ze weg was, legde dr. Richopin zijn pijnlijke been op een krukje en stak een sigaar op.

„Woon jij hier al lang?” vroeg hij.

„Al twaalf jaar, meneer. Mijn vader is

belastingontvanger en ik was drie jaar toen hij werd overgeplaatst. Daarvoor woonden we in Normandië.”

Dr. Richopin trok aan zijn sigaar. „Zo zo. En ben je nog op school?”

„Jawel, meneer,” zei Armand. „Ik zat juist mijn les te leren toen u voorbijkwam. Ik moet morgen een voordracht over de slag bij Waterloo houden.”

Dr. Richopin ging wat rechterop zitten en legde zijn sigaar neer.

„Aha,” zei hij, „over de slag bij Waterloo. En houd je van geschiedenis?”

„Nogal, meneer. Ik vind het wel interessant.”

„Dat is het ook,” zei de oude heer. „Geweldig interessant zelfs. Vind je het niet jammer dat je zo iets alleen maar uit een boekje te weten komt? Ik bedoel, zou je het niet veel spannender vinden als je het zelf zou meemaken?”

„Natuurlijk wel,” zei Armand. „Maar dat kan nu eenmaal niet.”

Dr. Richopin glimlachte. „En als dat nu eens wel zou kunnen?”

Armand keek hem verwonderd aan. „Hoe bedoelt u?”

„Net zoals ik het zeg,” zei dr. Richopin. „Als jij daar nu eens zelf bij zou kunnen zijn, daar in Waterloo, zou je dat niet geweldig vinden?”

Armand lachte. „Nou ja, áls,” zei hij. „Maar dat is bijna anderhalve eeuw geleden.”

Dr. Richopin stond op. „Kom eens mee,” zei hij.

Aan het eind van de bibliotheek, tegenover het bureau, was een deur en toen de oude heer die opendeed, kwamen ze in een kamer, waarin niets stond dan een groot voorwerp, dat er uit zag als een metalen kist, die recht op was gezet.

In een van de lange kanten was een deur of iets dat daar op leek, maar verder waren de wanden geheel glad.

Dr. Richopin wees op de kist. „Weet je wat dat is?” vroeg hij.

Armand schudde zijn hoofd. „Ik heb er geen idee van, meneer.”

Dr. Richopin zweeg een ogenblik. „Belooft je me dat je hier met niemand over zult spreken?” vroeg hij toen.

„Jawel, meneer,” antwoordde Armand, „dat belooft ik u. Maar wat is het dan?”

De oude heer hinkte naar het metalen voorwerp en streek langzaam over het gladde oppervlak.

„Dat is een tijdmachine, mijn jongen,” zei hij.

„Een tijdmachine?” vroeg Armand verbaasd. „Een soort klok, bedoelt u?”

Dr. Richopin begon te lachen. „Een klok? Hoe kom je op het idee, jongen?”

Direct daarop werd zijn gezicht weer ernstig.

„Je weet wat ik je daarstraks vroeg, nietwaar? Of je er niet bij had willen zijn, daar in Waterloo. Nu, met deze machine kan dat. Volmaakt is zij nog niet, dat weet ik wel. Meer dan vijftien eeuwen kun je er nog niet mee terug. Maar eens zal ik zover komen dat ik me tot in de tijd van Caesar en van de oude Grieken kan verplaatsen.”

Onwillekeurig deed Armand een stap achteruit, maar dr. Richopin stak geruststellend zijn hand op.

„Wees maar niet bang, jongen,” zei hij. „Ik weet dat het vreemd klinkt, maar het is waar, wat ik je vertel.”

„Maar hoe kan dat dan?” vroeg Armand ongelovig.

De oude geleerde hief zijn handen op. „Tja, hoe moet ik je nu iets uitleggen, waar ik zelf twaalf jaar lang aan gewerkt heb? Dat is te moeilijk. Je zou er niets van begrijpen. Je weet hoe een telefoon werkt, nietwaar? Dat is een omzetting van klanken in stroomstoten, die dan later weer tot klanken worden omgevormd. Nu, zo gaat het hier ook. Terwijl je in dat apparaat zit, wordt je lichaam omgezet in energie, die zich met geweldige snelheid in tegenwaartse richting door de tijd beweegt, en wanneer je op het tijdstip van je bestemming bent aangekomen, wordt de energie opnieuw omgezet. Natuurlijk wordt ook de machine omgezet, want anders zou je niet meer terugkunnen.”

„Ja... natuurlijk...” zei Armand onzeker. „Maar als het nu eens mislukt?”

„Het mislukt niet,” verzekerde dr.

*Vervolg op blz. 26*

## wilde helpen



*Hij besloot de plek goed in zich op te nemen.*



# Mijn vader is geen struikrover

GETROFFEN DOOR WAT HAAR VADER VERTELD HAD, NAM AMY VAN HEM AFSCHEID.



AMY KEEK MET LIEFDEVOLLE BLIK HAAR VADER NA.



AMY GING SCHOORVOETEND TERUG NAAR HAAR FAMILIE. VLAK BIJ DE VOORDEUR...



DE ADEM STOKTE AMY IN DE KEEL, TOEN ZE SIR PERCY'S WOORDEN OPVING.



AMY VERWACHTTE EEN STORM VAN VERWIJTEN VAN HAAR FAMILIELEDEN, MAAR TOEN ZE BENEDEN KWAM, NADAT ZE ZICH HAD VERKLEED...



AMY BEGREEP DAT DIE PLOTSELING OMGESLAGEN STEMMING EEN REDEN HAD.





AMY, OP HAAR HOEDE, SCHUDDE ONTKENNEND HET HOOFD, WAAROP TANTE EN NICHT AL WEER ZUUR KEKEN.

EEN MET KOPER  
BESLAGEN KISTJE?  
DAT HES IK HIER NOOIT  
GEZIEN, TANTE.

DENK NOG EENS  
GOED NA, WEET JE HET  
WEL ZEKER?

AMY BLEEF ONWETEND DOEN EN AL GAUW WAREN TANTE EN NICHT ALLESBEHALVE VRIENDELIJK.

ONNOZELE HALS, DENK JE DAT IK  
MIJN HANDEN BIJNA VERBRANDE  
OM VOOR JOU EEN OMELET TE  
BAKKEN? WATER EN BROOD  
IS NOG TE GOED VOOR JOU!

GA NAAR DE  
KEUKEN, DAAR IS  
JE PLAATS!

AMY BEET ZICH OP DE LIPPEN  
OM NIETS TE ZEGGEN EN  
BEREIDDE ZICH VOOR OP EEN  
MOEILIJKE TUD.

ZE DENKEN  
DAT IK NIETS VAN DAT  
KISTJE AF WEET EN ZIJ  
WETEN ER ZELF OOK NIETS  
VAN, ZOU ER WERKELIJK  
EEN BEWIJS VAN SIR  
PERCY'S SCHURKACHTIG-  
HEID IN ZITTEN?

DE VOLGENDE OCHTEND VROEG SLOOP AMY HET  
HUIS UIT TOEN TANTE HARRIET NOG SLIEP.

VADER ZEIJ  
DAT HIJ HET ONDER  
DE VLOER VAN HET  
ZOMERHUISJE HAD  
VERSTOPT. IK WIL ER  
ZEKER VAN ZIJN DAT  
ZE HET NIET KUNNEN  
VINDEN.

EENMAAL BINNEN LICHTTE AMY  
EEN VERBORGEN LUK OP.

DAAR STAAT  
DE KIST: ZOU VADERS  
ONSCULD HIERMEE  
BEWEZEN KUNNEN  
WORDEN?

AMY HAASSTE ZICH NAAR HUIS TOEN ZE HAAR  
TANTE HOORDE ROEPEN.

AMY,  
LUIIAK,  
ZET EENS  
THEEWATER  
OP, VLUG!

ALS TANTE  
MAAR NIET  
MERKT WAAR  
IK GEWEEST  
BEN.

TIDJENS HET ONTBJT HOORDE AMY WAT TANTE HARRIET FLUISTERDE.

STRAKS GAAN WE  
NAAR DAT KISTJE  
ZOEKEN!

WE ZULLEN IN  
DE TUIN ACHTER HET  
HUIS BEGINNEN.

STEL JE VOOR DAT  
ZE IN HET ZOMERHUISJE  
GAAN KUKEN. HOE BELET  
IK DAT?



# DE BOODSCHAP VOOR DE KONING





ZE KEKEN BEHOEDZAAM ROND OF NIEMAND HEN ZAG EN SNELDEN NAAR DE POORT.



VLUG, JUFFROUW KATE! ER HANGT HEEL VEEL VAN ARI! WE MOETEN SNEEL HANDELEN!

ZE GINGEN OP WEG NAAR DE WATER-MOLEN. DE SOLDAAT VERTELDE NU WAAROM DE VADER VAN KATE HEM DE BOODSCHAP MEE-GEGEVEN HAD IN DE VORM VAN EEN R-ADSEL. KLAAR-BLIJKELIJK WAS SIR EDWARD BANG, DAT DE BOODSCHAPPER DOOR DE ROND-KOPPEN GEPAKT ZOU WORDEN EN DAT ZE HEM HET GEHEIM ZODDEN AFPERSEN.

HET ONBETROUW-BARE MEISJE BE-SLOOT DE KAPITEIN VAN DE ROND-KOPPEN TE GAAN VERTELLEN WAT ZE GEZIEN HAD.



KATE EN DE SOLDAAT WAREN INTUSSEN IN HET BOS AAN-GEKOMEN.



DAAR STAAT DE WAGEN, WAAR IK MEE GE-KOMEN BEN. ER LIGT GEREEDSCHAP IN OM NAAR DE VERBORGEN SCHAT TE ZOEKEN.

GAUW... GAUW...

INMIDDELS...

MOET IK NOS LANGER OP SOEP WACHTEN?!



ANDERS IS DE KLEINKENMEID ZO LANGZAAM NIET ZE PROBEERT TIJD TE WINNEN; DAAR ZIT VAST IETS ACHTER!

MARTHA BEGON IETS TE VERMOEDEN. ZE SNELDE NAAR HET VENSTER.



WAT HEFT DAT TE BETEKENEN? JUFFROUW KATE EN DE MARSKRAMER GAAN SAMEN. DE POORT UIT! EN, WAT HEBBEN ZE, EEN HAAST!

DE ALS MARSKRAMER VERMOMDE SOLDAAT HAALDE TWEE SCHOPPEN UIT DE WAGEN.



HET IS NOG EEN HEEL END LOPE-NAAR DE OUDE WATER-MOLEN. MAAR TOCH IS HET VEILIGER ER TE VOET HEEN TE GAAN.

KATE SCHROK OPEENS ZE ZAG IETS TUSSEN DE STRUIKEN BEWEGEN.



EEN SPION? ALS HIJ DE SOL-DAAT HERKEN-T IS ALLES VER-LOREN!

EEN SECONDE LATER KWAM DE „SPION“ TE VOORSCHIJN.



RICHARD!

RICHARD VERTELDE ZIJN ZUSTER, DAT HIJ EVEN TEVOREN DE KAR ONTDEKT HAD.



IK HOORDE STEM-MEN. IK VERSTOPTE ME EN TOEN ZAG IK DAT JIJ EN DE SOL-DAAT HET WAREN.

JE HEBT MIJ ERG AAN HET SCHRIKKEN GEMAAKT. MAAR NU MOET JE HIER BIJ DE KAR BLIUVEN. DE SOLDAAT EN IK MOETEN SAMEN AAN HET WERK.

KATE LIET EEN TELEURGESTELDE RICHARD ACHTER. MARTHA HAD INTUSSEN DE KAPITEIN OP DE RUINE AANGESproken.



BELANGRIJK NIEUWS, KAPITEIN! JUFFROUW KATE EN DE MARSKRAMER ZIJN SAMEN DE POORT UITGEGAAN.

DE KAPITEIN FRONSTE DE WENKBRAUWEN. EEN KREET VAN MARTHA DEED HEM OPZIJN.



KIJK EENS, DAAR GAAN ZE! JE KUNT ZO WEL ZIEN DAT ER IETS NIET IN DE HAAK IS!

JE HEBT GELUK! ROBERTS, FAIRFAX, HOU MAAR OP MET GRAVEN! WE HEBBEN IETS BELANGRIJKERS TE DOEN!

ZICH NIET ERVAN BEWUST, DAT DE VLUJND HEN BESPIEDDE, NADERDEN KATE EN DE SOLDAAT DE WATERMOLEN.



U ZEI DAT VADER SPRAK OVER EEN PLAATS, WAAR HET WATER VROEGER NEERSTORTTE. DAT IS NATUURLIJK WAAR HET VAN HET SCHOEPENRAD VAN DE WATERMOLEN VIEL.

DAN MOETEN WE ONKIEDE LIJK DAAR GAAN GRAVEN!





El. Beresford  
Tekeningen van Frans Lammers

13

## De schat van de zeerouwers

**KORTE INHOUD:** Jim en Gappy horen van Vicky en Peter dat ze een uitnodiging gekregen hebben om met Jane de kerstvakantie door te brengen bij de vader van Paul Brooker. Met zijn allen maken ze plannen om aan geld te komen, want ze willen Pauls vader niet alles laten betalen. Mevrouw Willoughby is bereid haar kasteel gedurende enkele weken te verhuren. Spoedig komt er een liefhebber voor: meneer Hagenbach uit Texas. Hij wil het kasteel huren, maar heeft nog één wens: er moest eigenlijk een spook in huizen. Jane leent een harp, maar wordt door Hagenbach verrast als ze er 's nachts op speelt. Stomverbaasd horen beiden even later een geluid, dat op harpmuziek lijkt. De vakantiereis begint. Onderweg maken ze kennis met ene juffrouw Potts. Op het eiland ontmoeten ze de ouders van Paul. De volgende dag worden ze door een man, Clarence Brown, die ze op hun reis al meer gezien hebben, gewaarschuwd voor juffrouw Potts; hij beschuldigt haar van smokkelarij. De kinderen nemen een kijkje in het pension, waar juffrouw Potts logeert, en vinden een geheimzinnig briefje. Even later waarschuwt juffrouw Potts hen voor Brown. Met zijn vieren gaan ze naar een oude vrouw, die op een berg woont, en vragen haar of ze iets weet van een schat die vroeger op het eiland zou zijn begraven. De vrouw ontkent dit en beweert ook de naam „Gouden Liefde“, die op het briefje stond, niet thuis te kunnen brengen.

Jim wierp een laatste blik naar het huisje van Georgina. „O, dat is zeker om haar vrienden de weg te wijzen,“ zei hij, naar een roestige stallantaarn wijzend, die in een donkere nis hing.

De terugtocht was een nachtmerrie. Je had het gevoel of je ieder moment over de kop van het ezelkje omlaag kon storten en je had alleen maar een gladder nek, waaraan je een beetje houvast had.

„Wat zou ik me nu zalig voelen in een gewone Londense stadsbus,“ verzuchtte Jane.

De zon begon plotseling snel te zakken en wierp lange schaduwen voor hen uit. Het was zo broeiend warm en stil, dat ze het gevoel hadden in een andere wereld te zijn.

Geradbraakt en met een kurkdroge



mond kwamen ze eindelijk aan de voet van de berg aan; vooral de meisjes konden wel juichen van blijdschap toen ze de begane grond weer onder hun voeten voelden. Paul bracht de ezeltjes terug naar hun stal en de anderen gingen vast het huis binnen.

„Tjonge, ik dacht dat jullie verdwaald waren,” zei mevrouw Brooker lachend. „En wat zien jullie er uit. Ga maar gauw één voor één douchen en kom dan beneden om te eten.”

Het frisse water van de douche was heerlijk na de klamme warmte en de vermoeiende bergtocht; ze kwamen even later lekker opgefrist beneden.

„De ellende van avonturen is, dat ze altijd zo vermoeiend zijn,” verzuchtte Jane, toen ze na een tijdje weer bij elkaar waren.

„Ik hoor dat jullie de oude Georgina met een bezoek vereerd hebben, hè?” zei meneer Brooker. „Waar halen jullie de energie vandaan om de steile berg te beklimmen! En wilde Georgina jullie wel ontvangen?”

„We hebben even met haar gesproken,” antwoordde Paul vaag. „Wat denkt u, zou zij niets te kort komen — zo helemaal alleen daarboven? Ik begrijp niet waarom ze niet gewoon tussen de mensen gaat wonen.”

Meneer Brooker krabde zich op zijn hoofd. „Daar heb ik het al eens met meneer Tumbrill over gehad,” zei hij. „Ik heb gehoord dat de eilandbewoners een beetje bang zijn voor de oude vrouw. Ze denken, geloof ik, dat ze een soort heks is, en ze vrezen dat ze ongeluk zal brengen als ze gewoon in het dorp woont. Een paar jaar geleden begon ze zich plotseling af te zonderen. Haar zoon en haar kleinzoon waren toen vrij kort na elkaar op zee omgekomen en van dat moment af wilde Georgina niets meer met andere mensen te maken hebben. Meneer Tumbrill zei dat er allerlei vreemde verhalen over haar de ronde doen. De mensen beweren dat ze af en toe een spookachtig licht in de buurt van haar hutje zien...”

„Maar...” zei Gappy en ze zweeg plotseling.

Na het eten hielpen ze mevrouw Brooker met het versieren van het huis. Ze hingen overal geurige bloemenslingers op en langzaam maar zeker kregen de ruime benedenkamers een feestelijke kerstfeer.

„Jim en Paul, lopen jullie eens even de achterdeur uit en haal wat daar klaarstaat,” zei mevrouw Brooker met een geheimzinnig glimlachje.

Reus stapte onmiddellijk uit zijn enorme mand en liep achter de jongens aan naar buiten.

Even later kwamen ze terug met een prachtig versierd palomboompje, dat in een grote pot was gezet.

„Dat is onze kerstboom hier,” zei

meneer Brooker. „Een echte spar kun je nergens bemachtigen.”

Er werden pakjes onder gelegd en toen de lichtjes waren aangestoken, heerste er spoedig ondanks de warmte een gezellige kerststemming.

„Maar nu is het bedtijd, jongelui,” zei meneer Brooker. „Morgen staan we vroeg op en... ik kan jullie wel vast zeggen, dat we een leuke verrassing voor jullie hebben. Maar ik heb moeder met de hand op het hart moeten beloven, dat ik het verder geheim zou houden. Jullie zullen dus nog even geduld moeten hebben.”

„Wat zou het zijn?” vroeg Jane toen ze achter elkaar de trap opliepen.

„Ik weet het,” zei Jim grinnikend. „Vijftien ruwe diamanten tweede kwaliteit, en twee van de eerste soort.”

Hij moest zich snel bukken om een klap van Paul te ontlopen.

„Ah!” en „Oh!” en „Dat heb ik al zo lang willen hebben!”

Jim had van Pauls vader een pracht van een verrekijker gekregen. „Fantastisch!” zei hij. „Nu kan ik jullie tenminste ieder moment van de dag in de gaten houden.”

Na het middageten kwam de verrassing, waarvoor Pauls vader de vorige avond zo geheimzinnig had gedaan, letterlijk uit de blauwe lucht vallen. Ze zaten met hun allen op de veranda en probeerden moed te verzamelen om een duik te nemen in zee, toen ze plotseling een zacht gebrom in de lucht hoorden. Het geluid werd met de seconde duidelijker en plotseling zagen ze een klein vliegtuigje te voorschijn komen.

Alle luiheid was onmiddellijk vergeten en iedereen rende het strand op. Het was een watervliegtuigje en nadat het een paar



„O, dat is zeker om haar vrienden de weg te wijzen,” zei hij.

## HOOFDSTUK X

### Vliegen en roeien

Waarschijnlijk door de vermoeienissen van de bergtocht versliep iedereen zich de volgende morgen weer. Jim droomde dat hij werd achtervolgd door een reusachtige bok, die een handvol fonkelende diamanten in zijn baard droeg, maar de anderen sliepen rustig en droomloos.

Na het ontbijt werden de kerstpakketjes geopend met de bekende kreten

keer boven de baai had gecirkeld, landde het met brullende motoren op de zacht kabbelende golven van de zee.

„Dat is de verrassing die ik jullie beloofd heb!” riep meneer Brooker. „Niet te dicht in de buurt komen, jongens!”

De golfslag in de kleine baai werd heviger en de kinderen deden onwillkeurig een stapje terug. Voor Reus waren het kabaal en de algemene verwarring een beetje te veel. Hij bleef nog even nijdig blaffen naar het wonderlijke voor-





*Van alle kanten kwamen de eilandbewoners naar de baai om te kijken wat er aan de hand was.*

werp, dat daar in het water lag, en rende toen met een verongelijkt gezicht het huis in.

„De piloot is 'een neef van meneer Tumbrill,” vertelde meneer Brooker de kinderen. „Hij is speciaal hierheen gekomen om de kerstpost te brengen. Als het toestel stilligt, kunnen jullie er wel op afgaan.”

Van alle kanten kwamen de eilandbewoners naar de baai om te kijken wat er aan de hand was. Meneer en mevrouw Tumbrill liepen voorop en zwaaiden al van verre naar de piloot, die met een klein rubberbootje naar de oever voer. Jim was de eerste die zag dat meneer Brown en juffrouw Potts ook van de partij waren. Ze zagen er allebei nogal bezorgd uit, vond hij.

De postzak werd aan land gebracht en de jonge piloot begon de pakjes en brieven uit te delen.

Jim, Gappy en Jane mochten niet mopperen. Voor ieder was er een flink stapeltje brieven plus een aantal pakjes

uit het verre vaderland en ze ploften snel in het warme zand om het nieuws van thuis te lezen.

„Nou, die Peter en Vicky vermaken zich best,” zei Jane tegen niemand in het bijzonder. „Ze logeren zo'n beetje dag in, dag uit op het kasteel. . . hummum-mum. . . hummum. . . hummmmmmm. . . Hoe is het mogelijk! Die meneer Hagenbach moet wel stapelgek geworden zijn!”

„Wat voert die schatrijke pleegvader van je met het kasteel uit?” vroeg Gappy, opkijkend van een lange brief van haar grootvader.

„Hij smijt gewoon met geld,” antwoordde Jane hoofdschuddend. „Je zou bijna gaan denken, dat hij een oliebron of iets van die aard in de tuin heeft gevonden.”

Jim had het gevoel of ze bespied werden en hij keek snel om zich heen. Op hetzelfde moment zag hij dat meneer Brown zich omdraaide en zogenaamd achteloos wegliep. Hij moest ieder woord dat er gezegd was, verstaan hebben.

„Hallo, juffrouw Potts!” zei Paul opgewekt, toen hij de jonge vrouw met de donkere bril voorbij zag komen. Ze aarzelde even en glimlachte toen in hun richting.

„We hebben nog steeds niets gevonden!” riep Paul, doelend op een of andere zeeroverschot.

Juffrouw Potts ogen werden zo groot als schoteltjes. Heel even leek het alsof ze iets wilde zeggen, maar ze knikte alleen en liep door.

Jim hield meneer Brown scherp in het oog. Zijn gezicht was bleek en hij keek strak naar de grond, terwijl hij in de richting van het dorp verdween.

Mevrouw Tumbrill kwam plotseling op het groepje kinderen af en zei: „Julie moeten kennis maken met mijn neef Ernest.” Er werden druk handen geschud en Jane bedankte de vriendelijke piloot voor het brengen van de post.

„O, dat zit wel goed,” antwoordde Ernest glimlachend. „Voelen jullie er iets voor eens met zijn allen een kijkje



te komen nemen in mijn vliegmaschine?" "Nou, graag," antwoordde Paul voordat iemand anders iets had kunnen zeggen. „Zouden... zouden we er ook niet even de lucht mee in kunnen?"

Ernest knikte. „Dat zal wel gaan. Alleen heb ik daar nu geen tijd meer voor. Kunnen jullie morgen om een uur of negen?"

„We zullen er zijn," beloofde Paul hem.

In opperste stemming liepen ze terug naar huis. Jim was erg stil voor zijn doen en bleef een beetje achter bij de anderen. Het leek alsof hij ergens op broedde. Peter had hem eens verteld, dat ze in Italiaanse vliegtuigen gebruikten om uit de lucht rotsformaties onder de zeespiegel op te sporen. Zou het niet mogelijk zijn op dezelfde manier naar een gezonken kaperschip te zoeken? Het water van de zee rondom het eiland was niet zo bar diep en glashelder. Het idee liet hem niet meer los. . .

De rest van de dag verliep vrij rustig. Vóór het vallen van de avond opperde iemand het plan nog even te gaan zwemmen en iedereen bleek er onmiddellijk voor te voelen.

Gappy was de eerste die in zwempak over het strand rende. Ze trok nog een klein beetje met haar ene been, maar ze lag nog niet in het water of ze was het hele stel te vlug af. De verpleegsters van het sanatorium hadden haar leren zwemmen en sindsdien voelde ze zich in het water pas echt in haar element. Zelfs Reus kon haar niet bijhouden, hoewel hij er moeite genoeg voor deed.

„Ik ga eens een kijkje nemen tussen het koraal," zei Paul, toen hij Gappy eindelijk ingehaald had. „Doe je mee?"

Gappy haalde diep adem, gooidde haar hiel in de lucht en dook omlaag. Meters en meters omlaag in het kristalheldere water. Paul schoot achter haar aan en samen gleden ze tussen de rotsuitsteeksels in de diepte.

Ze bevonden zich in een vreemde, stille wereld vol grillige vormen en kleuren. Gappy zwom snel opzij toen een langwerpige, donkere schim haar voorbij schoot. Het was een vis, maar wel een erg grote. . .

Ze had nog maar weinig lucht in haar longen toen ze iets verderop — aan de rand van een kleine rots die boven water uitstak — een groot, vreemd gevormd voorwerp zag. Ze probeerde uit te maken wat het kon zijn, maar ze er niet meer in dan een wijfvertakte schaduw en toen moest ze toch echt wel naar boven om lucht te happen.

„Hè, hè," zuchtte Jim, die met een angstig gezicht rondzwom. „Ik dacht dat jullie allebei verdronken waren."

Pauls gezicht verscheen nu ook boven water en Jane voegde zich bij hen.

„Ik weet bijna zeker, dat er daar iets ligt," zei Gappy. „Het zou best een schip kunnen zijn, maar het ligt te diep om

het goed te bekijken."

„We zien het morgen wel uit de lucht," zei Jim zelfverzekerd. „Kom mee. Pauls moeder zit waarschijnlijk al op ons te wachten."

Ze besloten de dag met het zingen van kerstliederen, begeleid door het gezoem van de honderden insecten die in en uit vlogen.

Om tien voor negen stonden ze de volgende morgen op het strand bij de baai en wachtten op Ernest. Precies op het afgesproken tijdstip kwam hij met grote stappen op hen af, in gezelschap van een lange, zwijgzame jongeman, die hij voorstelde als zijn tweede piloot. Paul vroeg of ze een beetje laag over zijn huis konden vliegen, zodat hij naar zijn vader en moeder kon zwaaien en Ernest beloofde het te zullen doen. Voorzichtig stapten ze in de lichte rubberbootjes en roeiden naar het watervliegtuig. Achter elkaar klommen ze aan boord en kwamen in een smalle ruimte met links en rechts drie zitplaatsen en een piepkleine cockpit. Ernest beduidde hun, dat ze de veiligheidsriemen moesten vastmaken en het volgende moment voelden ze een lichte schok door het toestelletje gaan.

Heel even leek het of ze de zee indoken. Het water golfde met grote kracht tegen de wanden en verduisterde de raampjes. Toen werden ze als door een sterke hand opgetild en waren ze in de lucht. De motoren maakten een oorverdovend lawaai en het vliegtuigje slingerde heen en weer, maar toen ze omlaag keken naar het steeds kleiner wordende eiland, voelden ze het niet eens meer.

Jim haalde zijn verrekijker te voorschijn en begon de zee af te zoeken. Hij had een pil ingenomen tegen luchtziekte en hij voelde zich uitstekend. De anderen drukten hun gezicht bijna plat tegen de ruitjes en turnden met halfdichtgeknepen ogen omlaag. Zouden ze iets zien?

„Een dolfin!" riep Jane uit en ze keek zeer verongehikt toen de anderen haar



*Heel even leek het alsof ze iets wilde zeggen, maar ze knikte alleen en liep door.*

aan haar verstand brachten, dat ze naar belangrijker dingen moest uitkijken. Maar als zij zin had het spoor van een dolfin te volgen, déed ze dat en haar blik bleef gericht op de grote vis, die snel in de richting van de baai achter meneer Brookers huis zwom.

„Kijk! Daar!" riep zij uit. „Laat die vis nou maar zwemmen," schreeuwde Jim terug, boven het lawaai van de motoren uit.

*Wordt vervolgd*



# ★ SPELEND ★



Op een morgen stapte Janmaat de matroos met een bus verf, een kwas en een doek naar de haven. „Ik ga een schilderij maken voor de schilderwedstrijd,” zei hij tegen Tommie en Dollie. Hij stapte in een bootje en begon te schilderen. Toen kwam Rik de raderboot voorbij.



„Dag, Janmaat,” riepen de passagiers en Janmaat zwaaide vrolijk terug. Rik de raderboot voer langzaam de haven uit. Nu zou er verder niets gebeurd zijn, als Rik maar niet zo dicht langs Janmaat gevaren was. Door de grote golven begon zijn bootje erg te schommelen.



Janmaat hield zich aan de rand vast, maar opeens, tjoep, daar sloeg het bootje om. „Help!” riep Janmaat. Gelukkig zag Tommie wat er gebeurde. „Wacht, ik kom er aan!” riep hij. Hij sprong in een boot en hielp Janmaat aan land. De matroos was erg verdrietig.



„Mijn schilderstuk is bedorven,” zei hij. „De verf is eraf gelopen en in het water terechtgekomen. Nu kan ik niet meedoen aan de wedstrijd!” Toen kreeg Tommie een idee. Tot Janmaats verbazing ging hij de blokken uit de blokkendoos vragen of ze wilden helpen.

# SPEELGOED



„We moeten vlug een ander schilderstuk maken voor de wedstrijd,” zei Tommy legen de blokken. „Janmaat heeft geen tijd om er zelf nog een te maken.” De blokken wilden graag helpen. Janmaat koos een aantal van hen uit en toen gingen ze vlug naar de tentoonstellingszaal.



Tommy en Janmaat gingen direct aan het werk. Ze stapelden de blokken op elkaar en zetten ze zó neer dat er aan één kant een mooie voorstelling te zien was: een zeegezicht, net als Janmaat geschilderd had. Het was een heel werk, maar ze hadden er veel plezier in.



Eindelijk waren ze klaar. Janmaat de matroos zei opgetogen: „Het is precies het schilderij waar ik vanmorgen mee bezig was.” Toen de burgemeester de zaal binnenkwam, wist hij niet goed wat hij ervan denken moest. „Tja... eh... Janmaat,” zei hij, „dit is eigenlijk geen schilderij, hè?”

Maar al gauw begon hij te lachen en zei: „Toch is het een mooie voorstelling en ik vind dat je de eerste prijs verdient hebt voor al je moeite.” Wat was Janmaat blij! En van vreugde nodigde hij iedereen uit om een tochtje in zijn boot te maken. Nou, daar hadden ze wel zin in!



# De kristallen kroon

IN DE EENZAME OUDE TOREN VERTELDE MENEER RICHMOND DE SPANNENDE GESCHIEDENIS VAN DE ZEVEN IVOREN BEELDJES.



TOEN IK LAATST IN CAMBALIA WAS, DAT KLEINE OOSTERSE RIJK, LIET PRINS SAWI ME HET PALEIS ZIEN.

...EN WEES ME OP EEN VREEMD VOORWERP, WAAROP VIJF IVOREN BEELDJES STONDEN.



IN DIT KISTJE BEVINDT ZICH DE KROON VAN CAMBALIA. BOVENOP ZIET U VIJF BEELDJES. ER HOREN ER ZEVEN OP, MAAR TWEE ERVAN HOUD IK ACHTER.

...ALS ALLE ZEVEN BEELDJES COMPLEET ZIJN, KAN HET KISTJE WORDEN GEOPEND EN DE KROON ERUIT WORDEN GEAALD. ZOLANG ER DUS TWEE ONTBREKEN, KAN DE KROON ER NIET ZONDER ERNSTIGE BESCHADIGINGEN UIT GEAALD WORDEN. WIE DE KROON BEZIT, IS VOLGENS DE TRADITIE HEERSER OVER CAMBALIA.



MENEER RICHMOND VERTELDE OOK HOE DIE AVOND EEN TROEP OPSTANDELIJN, AANGEVOERD DOOR JUFFROUW WONG, HET PALEIS BINNENDROEG.



EEN VAN HAAR HANDLANGERS WIST DE TWEE VEILIG WEGGEBOEGEN BEELDJES TE BEMACHTIGEN.

GEBOEID LUISTERDEN ROB EN BRENDA NAAR VADERS VERHAAL.



JUFFROUW WONG ONTSNAPTE MET DE KROON EN DE VIJF BEELDJES HIERHEEN. HET ZESDE BEELDJE WERD DOOR EEN VAN MIJN HELPERS BEMACHTIGD, MAAR IS NU OOK IN HET BEZIT VAN JUFFROU WONG. ALLEEN HET BEELDJE DAT JULLIE BIJ TUNG WEGHAALDEN, HEB IK NOG.

DUS DIT ZEVENDE BEELDJE IS DE SLEUTEL VOOR JUFFROU WONG OM DE KROON UIT HET KISTJE TE KUNNEN HALEN.



IK ZAL ERVOOR ZORGEN, DAT ZE HET NOOIT KRIJGT, IK BEWAAR HET VOOR DE JONGE KROONPRINS.

MENEER RICHMOND LIEP DE WENTELTRAP OP NAAR BOVEN.



MAAR JULLIE MOETEN EEN VEILIGE SCHUILPLAATS HEBBEN. VANAF DE TOREN ZAL IK JULLIE EEN PLEKJE AANWIJZEN.



JULLIE MOETEN DAARGINGE IN DAT GEUICHT BLIJVEN. IK GA UITZOEKEN WAAR JUFFROU WONG HAAR NIEUWE HOOFDQUARTIER HEEFT REVESTIGD.

IK ZOU ZO GRAAG HELPEN!





# De man van staal



AAN DE RAND VAN DE SCHAARS BEWOONDE STREKEN REED EEN VREEMD, VURIG BEEST DE RIMBOE IN EN JOEG KUPPEN BUFFELS, ZEBRA'S EN GAZELLEN MET ZIJN SCHRILLE STOOMFLUIT OP DE VLUCHT.



DE LOCOMOTIEF WERD BESTUURD DOOR TED RITCHIE, KEN DALE EN ARCHIE, DE MAN VAN STAAL, DIE DE BEIDE VRIENDEN AL ONSCHATBARE DIENSTEN BEWEZEN HAD.

AAN TED, KEN EN ARCHIE WAS OPGEDRAGEN EEN SPOORLIJN DOOR DE RIMBOE AAN TE LEGGEN TOT EEN PUNT TACHTIG KILOMETER VERDEROP. DAARTOE MOESTEN ZE ZICH EEN WEG BANEN DOOR OERWOUD EN STEPPE.

KEN VROEG VERBAASD:

WEET JE, TED, WAAROM WIJ DAT BAANTJE MOETEN OPKNAPPEN EN GEEN INGENIEURS? IK VIND HET ERG VREEMD.

GOOI ER NOG MAAR EEN SCHEPJE OP, ARCHIE, WE HEBBEN NOG EEN ZWARE RIT VOOR DE BOEG!



WIE WEET WAT VOOR MOEILIKHEIDEN WE ONDERWEG NOG-KRIJGEN!



WIJ HEBBEN ARCHIE TOCH, DIE STAAT VOOR NIETS, DIE VERZET MEER WERK DAN TIEN INGENIEURS SAMEN.

ARCHIE REMDE WAT HIJ KON EN WIST OP ZIJN EIGEN KRACHTIGE WIJZE DE LOCOMOTIEF TIJDIG TOT STILSTAND TE BRENGEN.



GOED ZO, ARCHIE!

EVEN BUITEN DE NEDERZETTING M'FANU HIELD DE LIJN OP.



LAAT ARCHIE GAUW AF-RENNEN, TED, ER IS GEEN STOOTBLOK.

DAT ONTDEKTE IK OOK NET!





# De samenzwering tegen prins Rudolf

DAAR LAGEN DE MOOIE ROZEN OP DE GROND EN FEN KLEIN, VERDRIETIG MEISJE KNIELDE ERNAAST



EEN ONVOORZICHTIGE MANOEUVRE, DIE DE BROODWINNING VAN EEN KLEINE FAMILIE IN GEVAAR BRACHT, MAAR EEN VERKOMDE PRINSES HAD BELOOFT ALLES IN ORDE TE BRENGEN.

DIE MIDDAG WANDELDE PRINSES ANITA IN DE ROZENTUIN VAN HET KASTEEL AAN DE GRENS



IK HEB TRUDY IETS BELOFT EN DIE BELOFTE ZAL IK HOUDEN. ER ZULLEN EVEN MOOIE ROZEN KOMEN IN DE PLAATS VAN DE VER- NIELDE BLOEMEN.

DE HERTOG WAS OP JACHT GEGAAN, ZODAT DE PRINSES ZICH TOT DE TUINMAN WENDDE.



ROZEN, UWE HOOGHEID? JA, DE HERTOG HEEFT GEZEGD, DAT U WAT ROZEN WILDE HEBBEN VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZOEKT U DE MOOISTE, ER MAAR UIT.

DANK JE, MATTHIAS. HET ZAL NIET GEMAKKELIJK ZIJN EEN KEUZE TE MAKEN UIT ZOVEEL MOOIE BLOEMEN.

DE PRINSES WAS DIEP GETROFFEN DOOR HET ONGELUK DAT TRUDY EN HAAR FAMILIE OVERKOMEN WAS DE ROZEN KONDEN NIET DOOR ANDERE UIT HUN TUIN VERVANGEN WORDEN. DAAROM WAS ANITA TERUG- GEGAAN NAAR HET KASTEEL EN HAD ZICH VERKLEED OM EENS MET HAAR OM TE SPREKEN. DEZE HAD DADELIIK GOEDGEVONDEN DAT ZE ZOVEEL ROZEN PLUKTE ALS ZIJ WILDE EN HIJ HAD HAAR NIET NAAR DE REDEN GEVRAAGD.



VERGEZELD VAN TWEE LAKEIEN GING DE PRINSES VAN STRUIK TOT STRUIK.



NOG TWINTIG DONKER- ROZE ROZEN EN OOK NOG TWINTIG WITTE EN DAN NOG TWINTIG GELE, UWE HOOGHEID?

JA, FRITS, IK WIL OOK NOG WAT ROZE ROZEN EN WAT THEEROZEN HEBBEN.

DE LAKEIEN KONDEN HUN VERBAZING NAUWELIJKS VERBERGEN.



DAT ZIJN EEN MASSA ROZEN, FRITS, MAAR DE VAZEN IN DE KAMERS VAN HARE HOOGHEID ZIJN VANOGHTEND PAS MET VERSE BLOEMEN GEVULD. WAT WIL ZE TOCH BEGINNEN MET AL DIE ROZEN?

IK BEGRIP ER NIETS VAN, KAREL, MAAR HET ZIJN ONZE ZAKEN NIET.

EINDELIJK WAS DE GROTE MAND GEHEEL GEVULD.  
NU GAF DE PRINSES EEN ANDER BEVEL.

DUS U WILT DAT IK DE MAND  
HIER OP HET PAD ZET,  
HOOGHEID?

JA, DANK JE,  
FRITS KAREL EN JIJ  
KUNNEN NU GAAN.  
IK ZAL ZELF VERDER  
VOOR DE ROZEN  
ZORGEN.



ZODRA DE LAKEIEN  
VERTROKKEN WA-  
REN, HAASTTE DE  
PRINSES ZICH NAAR  
EEN KLEIN TUIN-  
HUISJE. HIER HAD  
ZIJ HET BOERINNEN-  
PAKJE, DAT ZIJ OP  
HAAR GEHEIME

TOCHTJES DROEG, VERBORGEN. EVEN  
LATER STAPTE EEN AARDIG BOEREN-  
MEISJE MET EEN GROTE MAND ROZEN  
IN DE BOOT VAN HET KASTEEL.



HET BOOTJE GLEED OVER HET BEEKJE, DAT DOOR DE TUIN VAN  
HET KASTEEL STROOMDE.

DIT BEEKJE MONDT UIT IN DE  
GRENSRIVIER, ALS IK DIE MAAR  
OVER BEN, HOEF IK  
NIET VER MEER TE LOPEN MET  
MIJN ROZEN NAAR TRUDY'S  
KRAAMPJE. ZE ZAL WEL NAAR  
ME UITKIJKEN.



DE PRINSES KWAM AL GAUW BIJ DE WATERPOORT  
IN DE MUUR VAN HET KASTEEL



NU MOET  
IK OPPASSEN EN  
ZORGEN DAT NIE-  
MAND ME IN DEZE  
KLEDING EN MET EEN  
MAND VOL ROZEN  
DE TERREINEN VAN HET  
KASTEEL ZIET VERLATEN.

ONGELUKKIGERWIJZE WERD DE PRINSES WEL GEZIEN - EN NOG  
WEL DOOR HAAR OOM, DE HERTOG, VOOR  
WIE ZE ZICH VERBORGEN WILDE HOUDEN



KIJK EENS,  
UWE GENADE. UW  
EIGEN BOOT MET  
EEN BOERENMEISJE  
ERIN!

HÈ? WAT?  
WAT?

DE VERBAASDE HERTOG KEEK NOG EENS EN  
WERD WOEDEND.



ALLEMAGHTIG!  
DAT BRUTALE KIND HEEFT MIJN  
MOOISTE ROZEN GESTOLEN.  
GAUW, VOGEL, PAK HAAR EN LAAT  
HAAR BIJ MIJ BRENGEN.





# Olivier lijdt schipbreuk

**KORTE INHOUD:** Olivier Crow, leerling-tamboer bij het honderdelfde regiment infanterie van het Britse leger, en zijn nichtje Pollie Trott zijn na een avontuurlijke zee-reis op Sicilië aangekomen. Het is juni 1806 en overal in Europa wordt gevochten tegen Napoleon. Sergeant Trott, de vader van Pollie, en soldaat Pilchard krijgen van vaandrig Boscowen opdracht de gevangene Zucconi, die voor de kriegsraad moet verschijnen, op het schip de Zwaluw naar Gibraltar te brengen. Olivier moet hen vergezellen om voor de kriegsraad getuigenis af te leggen van de poging die Zucconi met zijn bende heeft ondernomen om het regiment in een hinderlaag te lokken. De volgende ochtend vertrekt de Zwaluw naar Gibraltar. Pollie is als verstekeling meesgegaan. Er steekt een zware storm op en de Zwaluw dreigt ten onder te gaan. Als iedereen in een reddingsboot is geklommen, beseft Olivier dat Zucconi nog op het schip is. Hij gaat terug om hem te halen.

door David Scott Daniell  
met tekeningen van H. J. Giesen

**H**ij zag een bijl liggen, deed er een greep naar en klauterde met de grootste moeite op handen én voeten tegen het sterk hellende dek op.

Toen hij de cel bereikte, hoorde hij zwakjes de stem van Zucconi.

„Ik ben het, Zucconi!” schreeuwde Olivier. „Ik kom je halen! Ga opzij! Ik sla de deur kapot!”

Op hetzelfde ogenblik zette hij zich schrap en liet de zware bijl met een hevige klap op het hout van de deur neerkomen. Zo verdiepte was hij in zijn taak, dat hij niet eens merkte dat het schip hoe langer hoe meer water begon te maken.

De mannen in de sloep hielden geen oog van hem af. Men wist nu weliswaar waarom hij was teruggesprongen, maar dat maakte het gevaar waarin Olivier verkeerde er niet kleiner op. Sergeant Trott en soldaat Pilchard stonden onophoudelijk tegen elkaar te mopperen zonder te weten wat ze zeiden. Nu eens gaven ze uiting aan hun hoop dat Olivier toch nog zou worden gered, dan weer verweten ze zichzelf dat ze zo vergeetachtig waren geweest.

Pollie kon geen woord uitbrengen. Ze stond handenwringend toe te kijken. Adelborst Jolliffe schreeuwde het ene bevel na het andere om te proberen de sloep zo dicht bij de kotter te houden als maar verantwoord was. Ondertussen hielp vaandrig Boscowen zo goed en zo kwaad als het ging bij de besturing van

de boot. Het was een vreselijk tumult. En iedereen dacht met angst aan het ogenblik dat de *Zwaluw* zou zinken en voorgoed in de diepte zou verdwijnen.

Ten langen leste slaagde Olivier erin het slot van de celdeur kapot te krijgen. De vreudekreten die uit de sloep opstegen hoorde hij niet. Door een slingeren van het schip viel hij voorover en kwam regelrecht in de armen van Zucconi terecht.

De man verkeerde in hoogst beklagenswaardige toestand. Terwijl ze samen naar de deur krabbelden, overstelpde hij Olivier met uitroepen in het Italiaans. Toen hij echter opeens het steil hellende dek voor zijn voeten zag en de bergen water die het wrak onder een laaghangende, inktzwarte lucht aan alle kanten omringden, zweeg Zucconi opeens als het graf.

„Schiet toch op, man!” riep Olivier hem toe, die al weer halverwege de reling stond.

Maar Zucconi klemde zich doodsbenauwd aan de deurpost vast.

„We verdrinken! We verdrinken! Ik durf niet!” riep hij.

Ten einde raad greep Olivier voor de tweede keer zijn bijl. Met een paar ferme slagen hakte hij een eind touw los uit de wirwar van tuigage die nog steeds over het dek spoelde. Het ene eind wierp hij Zucconi toe, het andere bond hij om zijn middel.

„We hebben geen minuut te verliezen!” zei hij. „Het schip kan elk ogenblik vergaan. Kom, vooruit! Laat je over het dek glijden tot hier tegen de verschansing!”

„Nee, nee, ik durf niet!” schreeuwde Zucconi weer die na de ellendige uren, die hij achter de rug had, totaal over zijn zenuwen heen was.

Olivier begreep dat elk woord verder overbodig was. Hij krabbelde terug naar de cel. Met inspanning van alle krachten trok hij de handen van de Siciliaan van de deurpost af. Gillend van angst gleed Zucconi samen met hem over het dek in de diepte, waar hij zich wanhopig aan de reling vastgreep, die reeds bijna geheel onder water was verdwenen. Olivier bracht zijn mond zo dicht mogelijk bij Zucconi's oor en riep met overslaande stem: „Spring in zee, onmiddellijk!”

„Nee, nee, ik durf niet!” herhaalde de bendeleider voor de zoveelste keer, half huilend.

Op dit ogenblik bracht het wrak zelf de ongelijkse strijd tot een beslissing. Eerst langzaam en daarna steeds sneller begon het schip verder over te hellen. Toen het dek tenslotte bijna loodrecht uit de golven oprees, sloegen Olivier en Zucconi samen over boord.

„Nee, nee, ik durf niet!” herhaalde de bendeleider voor de zoveelste keer half huilend.

Terwijl hij in de diepte zonk, begon Olivier ogenblikkelijk uit alle kracht met armen en benen te slaan. Maar er was van zwemmen geen sprake. De kokende zee slingerde en sleurde hem van links naar rechts en van onder naar boven. En telkens wanneer hij wat lucht had gehapt, kwam er een nieuwe golf op hem neer of trok het touw, waaraan Zucconi zich blijkbaar nog steeds vastklemde, hem weer naar beneden.

Het werd opeens pikdonker om hem heen en daarna voelde hij niets meer. Maar een paar sterke handen hadden de hevig spartelende Olivier ondertussen onder de oksels gegrepen. Heel vaag drong het nog tot hem door dat hij de borstelige wenkbrauwen van soldaat Pilchard vlak voor zich zag. Toen verloor hij het laatste sprankje van zijn bewustzijn.

Soldaat Pilchard legde Olivier voor-





zichtig in de boeg van de sloep neer. Even later trokken twee matrozen de bewusteloze Zucconi naar binnen en na enig gescharrel kwam deze naast Olivier te liggen. Sergeant Trott en de bootsman kwamen onmiddellijk de drenkelingen verzorgen. Ondertussen begonnen de matrozen uit alle macht weer aan de riemen te trekken om zo snel mogelijk uit de buurt van het zinkende schip te komen.

„Hoe is het met hem?” vroeg Polhe bevend, terwijl ze zich over het bleke gezicht van Olivier boog.

„Niet al te best, meid!” antwoordde soldaat Pilchard. „Ik heb weleens jonge

tamboertjes gezien die er stukken beter aan toe waren. Maar hij komt er wel bovenop, hoor! Let maar eens op mijn woorden. En die ouwe rover van een Zucconi ook. Een scheut rum en je zult eens zien hoe gauw ze weer op de been zijn.”

Om beurten kregen Olivier en Zucconi een paar druppels rum tussen de lippen gegoten en bijna een kwartier lang deden de soldaten hun uiterste best de drenkelingen weer tot bewustzijn te brengen.

Onderwijl stond op de achtersteven van de sloep de kaarsrechte figuur van adelborst Jolliffe. In het laatste schrale licht van de rampzalige zomerdag zag hij de

Zwaluw zijn laatste rustplaats tegemoetgaan. Nog eenmaal richtte het wrak van de kotter zich een eindje op uit de golven. Daarna verdween het ongeluksschip, zonder een spoor na te laten, voorgoed uit het gezicht.

Adelborst Jolliffe stond in de houding en saluëerde. Toen snoot hij zijn neus en keerde zich om. En met zijn hand boven de ogen begon hij de woelige, wijde zee af te speuren, die de zwaar geladen sloep als een eenzaam notedopje heen en weer smeet. . .

## HOOFDSTUK 3

### *Schip in zicht!*

Tegen de tijd dat het begon te dagen was de storm uitgewoed en werd de zee, waarop de sloep moederziel alleen rondobberde, allengs kalmer. Adelborst Jolliffe stond aan de helmstok en zes matrozen trokken met krachtige slagen aan de riemen. De rest van het gezelschap zocht beschutting in de luwte van voor- en achtersteven, waar men zich in de beperkte ruimte zo goed en zo kwaad als het ging behield.

Vaandrig Boscoven, sergeant Trott en de bootsman hadden in het achterste gedeelte van het vaartuigje plaatsgenomen. In de boeg bevonden zich nog twee matrozen en verder Polhe, soldaat Pilchard en Zucconi. Ze hadden Olivier op de bodem van de sloep neergelegd waar hij, toegedekt met een lange uniformjas, in diepe slaap was verzonken.

Iedereen deed er het zwijgen toe, met uitzondering van Zucconi, die nu en dan een diepe zucht slaakte en telkens weer op verwijtende toon in zichzelf begon te praten. De roeiers waren geheel en al verdiept in hun taak. Slag na slag lieten zij de riemen met de regelmaat van een klok op en neer gaan. De overigen tuurden beurtelings gespannen de horizon af.

Op een gegeven ogenblik kwam vaandrig Boscoven overeind.

„Wat dacht je, Jolliffe,” zei hij, „zou ik je maar niet eens een poosje aflossen? Je hebt de hele nacht aan de helmstok gestaan en je zult langzamerhand wel doodmoe zijn!”

„Erg vriendelijk van je, Boscoven,” luidde het antwoord, „maar je hoeft je over mij niet ongerust te maken. Ik kan er nog best tegen.”

Boscoven was aanvankelijk van plan voet bij stuk te houden, maar bij nader inzien ging hij er maar weer bij zitten. Prompt stond daarna de bootsman op.

„Neem me niet kwalijk, adelborst,” zei hij, „maar laat mij nu liever een poosje aan het roer staan; dan kunt u ondertussen wat bijkomen. U voert nu eenmaal het bevel over deze notedop. Daarom is het in het belang van ons allemaal dat u uw krachten zoveel mogelijk spaart.”

Hij scharrelde naar het achterstuk van



de boot en legde zijn stevige knuist op de helmstok. Nog bleef de adelborst aarzelen, maar tenslotte deed hij een stap opzij.

„Vooruit dan maar, bootsman,” zei hij met een zucht. „Wat denk je, zouden we weer op Sicilië terechtkomen als we deze koers aanhouden?”

„Voor zover ik het kan bekijken wel,” antwoordde de bootsman. En daarna vuurde hij de roeiers aan met de kreet: „Volhouden, mannen! Volhouden maar!” „Bestaat er eigenlijk kans dat we in deze wateren het een of andere schip ontmoeten, Jolliffe?” vroeg vaandrig Boscoven.

„Wie zal het zeggen? Het enige dat ons te doen staat is een oostelijke koers te blijven varen en er het beste van te hopen. Heb je nagegaan hoe het met de voorraad scheepsbesluit met het drinkwater staat?”

„Ja. Volgens mijn schatting kunnen we het drie dagen uithouden als we per man tweemaal daags anderhalve besluit nemen en een paar slokjes water. Ik heb sergeant Trott met het toezicht over de voorraden belast. Hij zal erop toezien dat elk erlijk zijn deel krijgt.”

„Laat u dat maar aan mij over!” bromde de sergeant. „Niemand krijgt een kruimel meer of minder dan het vastgestelde rantsoen. Maar het zou me een heftig ding waard zijn als er hier een mok thee te vrouwen was!”

„Ik ben bang dat je die gedachte wel uit je hoofd kunt zetten, sergeant!” merkte de adelborst op. „Hoe gaat het eigenlijk met ons tamboertje? En met de gevangene?”

„O, Olivier maakt het best,” zei ser-

geant Trott opgelucht. „Hij ligt daar onder die jas te slapen als een marmot. Wat onze gevangene aangaat, die zit zo diep in de put, dat hij de helft van zijn nagels al bijna heeft afgekloven.”

„Over een minuut of tien moet hij maar weer eens een poosje helpen roeien,” besliste de bootsman. „Ofschoon, veel schieten we daar ook niet mee op. Als we iets aan hem willen hebben, mogen we wel een mannetje naast hem neerzetten om hem onophoudelijk aan zijn plicht te herinneren.”

„Een dapper kereltje, die tamboer van jou!” zei adelborst Jolliffe. „Ik ben maar wat blij dat we hem nog net op tijd konden opvissen!”

„Zegt u dat wel, adelborst,” beaamde de sergeant. „Ik was werkelijk bang dat we hem niet meer tot bewustzijn zouden krijgen.”

„Geef hem nog maar een slokje rum als hij wakker wordt,” besloot de adelborst. Daarna geuude hij nadrukkelijk en zei bijna verontschuldigend: „Ik begin te geloven dat ik toch wel een beetje moe ben, Boscoven. Het is misschien maar het beste dat ik er een uurtje bij ga liggen. Bootsman, zorg dat er voortdurend iemand op de uitkijk blijft staan. En laat de roeiers op tijd aflossen!”

„Komt in orde, kapitein!” zei de bootsman.

In het kleine stukje ruimte dat er nog beschikbaar was, nam de adelborst er zoveel mogelijk zijn gemak van. Uitgeput door de sensaties van de scheepsramp en het urenlang waken, viel hij bijna onmiddellijk in slaap.

Het duurde een poosje eer er weer be-

weging in de rest van het gezelschap kwam. Tenslotte stond vaandrig Boscoven op.

„Kom,” zei hij, „ik zal onze vriend Olivier maar eens even aan mijn rumfles laten ruiken.”

„Een uitstekend idee,” vond sergeant Trott.

„Tamboer Crow heeft mij een geweldige dienst bewezen door mijn gevangene het leven te redden,” vervolgde de vaandrig. „Tenslotte ben ik er verantwoordelijk voor dat Zucconi levend en wel in Gibraltar wordt afgeleverd. Als Olivier er niet geweest was, was mijn kans voorgoed verkeken!”

„Eigenlijk is het mijn schuld, vaandrig, dat ik Zucconi totaal vergat,” zei sergeant Trott. „Maar het was ook zo’n vreselijke toestand toen de kotter naar de kelder ging...”

„Geen sprake van,” luidde het antwoord. „De enige die verantwoordelijk is voor Zucconi, ben ik. Tussen twee haakjes, heb je al gemerkt dat de zee opeens zo kalm is geworden, sergeant?”

„Ja, dat wel,” antwoordde Trott, „maar eerlijk gezegd ben ik bang dat het afschuwelijk heet zal worden, als de zon straks wat hoger komt te staan. We zitten hier per slot van rekening als haringen in een ton opeengepakt in een open boot. En we hebben maar twee kleine vaatjes water bij ons.”

„Ja, het zal niet meevallen, vrees ik,” zei de vaandrig somber. En terwijl hij voorzichtig over de banken stapte om de roeiers niet te hinderen, ging hij naar de voorsteven.

Soldaat Pilchard stond op. Aangezien hij niet kon salueren, doordat hij zijn sjako was kwijtgeraakt, tikte hij met zijn rechterwijsvinger tegen zijn voorhoofd en zei: „Goedemorgen, vaandrig!”

Enkele ogenblikken bleef de jonge officier met de veel oudere soldaat praten. Daarna wendde de vaandrig zich tot Pollie en ging soldaat Pilchard er weer bij zitten.

*Wordt vervolgd*











# De jongen die Napoleon wilde helpen

Vervolg van blz. 3



Richepin. „Ja, als er iets misgaat, dan kom je nooit meer terug, natuurlijk, maar ik heb al heel wat tochten gemaakt en er heeft nog nooit iets gehaperd.”

Hij drukte tegen een kleine onoffenheid, die in het midden van de deur zat, en het stalen paneel draaide langzaam open

Armand zag een zitting, die aan de achterwand was bevestigd, en daarvoor was een soort dashboard, waarop zich verschillende handels en wijzerplaten bevonden en bovendien een aantal vakken, waarop de werelddelen waren afgebeeld.

„Kijk,” zei dr. Richepin, „dit is het. Heel eenvoudig, zie je wel? Jij moet in 1815 zijn, nietwaar? Nu haal je deze handel over. . . kijk, daar gaat de wijzer al, 1890. . . 1867. . . 1841. . . stop! 1815. Nu schakel je hier op de Romeinse zes; dat is juni. En daar op 18. En tenslotte zetten we de geografische zoeker op 50°43' N.B. en 4°23' O.L. Zo, dat is het: Waterloo, 18 juni 1815. Wel, Armand Vidal, durf je?”

Tien seconden aarzelde Armand. Toen keek hij dr. Richepin aan en knikte

„Ja,” zei hij.

„Ga daar dan zitten,” zei de oude geleerde, „en onthoud goed wat ik je zeg. Schakel op het jaar, de maand en de dag en zo je wilt op het uur; dat is die knop daar. En als je wilt starten, haal je die

rode hefboom over. Maar denk er vooral om dat je de machine zorgvuldig verstoppt, want daarvan hangt je terugkeer af.”

„Ik zal het onthouden, meneer,” zei Armand. Hij gaf dr. Richepin een hand en ging in de machine zitten.

De stalen deur zwaaide dicht en in de smalle ruimte, waarin hij zich bevond, was het enige dat hij zag het instrumentenbord, dat door een blauwachtig schijnsel werd verlicht.

Een ogenblik bleef Armand zo zitten en vroeg zich af of het niet verstandiger zou zijn de deur weer open te duwen en terug te stappen in de veilige kamer. Maar het verlangen naar het wonderlijke avontuur dat dr. Richepin hem had beloofd, was sterker en bovendien twijfelde hij er diep in zijn hart nog steeds aan of de oude heer geen grap met hem uithaalde. „Nou,” zei hij plotseling hardop, „dat zullen we dan gauw genoeg weten.”

Hij haalde de rode hefboom over en een seconde later deed een gierend geluid de stalen wanden trillen. Het blauwe licht werd rood en daarna helgeel en op dat moment wist Armand Vidal niet langer wat er gebeurde.

Toen hij weer tot zichzelf kwam, had hij een tintelend gevoel in zijn handen en voeten en zijn oren suisten. Om hem heen waren de wanden van de tijdmachine en

toen hij op het instrumentenbord keek, zag hij, dat de grote wijzer nog steeds op 1815 stond.

Voorzichtig duwde hij de deur open en toen hij naar buiten keek, kwam hij tot de ontdekking dat hij zich tussen dicht struikgewas bevond, dat de machine geheel insloot.

Uit de verte klonk een verward geruis en daarbovenuit, maar veel luider nu, de doffe knallen, die hij binnen al gemeend had te horen.

Armand stapte uit de machine en duwde de deur dicht. Toen hij zich door het struikgewas had gewerkt en achter zich keek, zag hij dat hij zich geen betere schuilplaats voor het apparaat had kunnen wensen.

Hij besloot de plek goed in zich op te nemen en gelukkig waren er in de omgeving verscheidene punten, die hem daarbij behulpzaam konden zijn.

Niet ver van hem vandaan, opzij van de zandweg, waarop hij zich nu bevond, stonden drie boerenhuizen en daarachter rezen een paar torenhoge populieren op, die van mijlen afstand zichtbaar moesten zijn.

Een eind verderop zag hij een viersprong en toen hij daar naar toe liep, zag Armand dat het straatpad daar gekruist werd door een straatweg, die met ruwe klinkers was geplaveid.

Een ogenblik bleef hij staan en keek om zich heen. Hij wist heel zeker dat hij nooit eerder in deze streek was geweest en ook de huizen, die nu achter hem lagen, zagen er anders uit dan hij gewend was. Op een draf liep hij in de richting, waaruit het dreunen van de kanonschoten kwam. Boven de bomen zag hij een donkere wolk, die bijna recht omhoogsteeg, alsof er iets brandde daarginds.

Nu en dan kwam hij voorbij een huis, maar tot zijn verwondering was er geen mens te zien.

Eindelijk naderde er in de verte een wagen. Op de bok zaten een man en een vrouw, die wonderlijke kleren droegen, zoals Armand ze wel eens op oude gravures had gezien.

De man had een zweep in de hand, waarmee hij het paard onophoudelijk aanspoorde, en de vrouw zat moedeloos in elkaar gedoken.

Toen ze Armand in het oog kregen, hield de voerman zijn paard in en beiden namen ze hem verwonderd op.

„Ben je zot geworden?” zei de man. „Maak dat je wegkomt, jongen. Ze zijn geen twee mijl hiervandaan.”

„Laat hem meertijden, Etienne,” zei de

vrouw „Misschien is hij de weg kwijt.”  
Armand stak zijn hand op. „Bedankt,”  
zei hij, „maar ik vind het wel.”

De boer trok zijn schouders op. „Alla,  
als je dan per se je ongeluk tegemoet wilt  
lopen, dan moet je het zelf maar weten.”

Hij legde de zweep over het paard en  
terwijl Armand zijn tocht voortzette,  
verdwon de kar ratelend in de verte.

Steeds luider werd het dreunen van de  
kanonschoten. Een scherpe, prikkelende  
geur van kruidtamp vervulde de lucht  
en duidelijk kon Armand nu het ver-  
warde gedruis van de strijdenden horen.

Aan beide kanten van de weg, waarop  
hij liep, waren bossen, die langzamerhand  
dunner werden en toen hij opnieuw een  
mijl had afgelegd, kon hij tussen de bomen  
door het bewegen van kleurige figuren zien,  
die van tijd tot tijd door een dichte  
wolk aan het oeg ontrokken werden.

Armand verdween tussen het geboom-  
te. Behoedzaam sloop hij nader en ten-  
slotte scheide nog slechts een dunne  
strook struikgewas hem van het taferel,  
dat hij tot dan toe alleen maar uit zijn  
boeken had gekend.

Zover hij kon zien, strekte zich een  
golvende vlakte uit, waarop zich een  
wilde strijd afspeelde. Schuin tegenover  
hem, op een hoger gelegen terrein, waren  
kanonnen opgesteld, waaruit met regel-  
matige tussenpozen vurige tongen scho-  
ten, en links, aan de kant van de straat-  
weg, knielden lange rijen soldaten, die  
hun geweren ophieven, op een doel in de  
verte vuurden en dan zo snel mogelijk  
hun wapens weer laadden.

Opgewonden herkende Armand de  
Franse uniformen met de hoge sjak's,  
waartussen hij hier en daar de steek van  
een officier ontdekte.

Het geknetter van de geweren ver-  
mengde zich met het donderen van het  
geschut, maar boven alles uit klonken de  
woeste kreten van de cavaleristen, die ver-  
weg, op het middenveld, tegen de vijand  
optrokken.

Armand liet zijn blik over de Franse  
troepen gaan, waarvan de geleerden tot  
aan de straatweg reikten. Eindelijk zag

hij, op het heuvelachtige gedeelte aan de  
overkant, waar ook de kanonnen stonden,  
een groepje officieren te paard, die de  
strijd door kijkers gadesloegen. In hun  
midden zat een kleine gestalte op een  
schimmel. Zijn gezicht was niet te her-  
kennen van deze afstand, maar hij was  
duidelijk het middelpunt van de groep.

„De keizer,” mompelde Armand.

De felle tik van een kogel, die vlak bij  
hem in een boom sloeg, deed hem be-  
grijpen dat hij voorzichtig moest zijn.

Terwijl hij zich zo diep mogelijk bukte,  
dronk hij steeds verder de bosrand in. De  
scherpe kruidtamp deed zijn ogen tranen  
en soms was het geluid van de kanonnen  
zo hevig dat hij er een ogenblik doof van  
was, maar hij was vastbesloten om alles  
mee te maken wat hier gebeurde.

Het duurde lang eer hij bij het midden  
van de vlakte kwam, waar de Engelsen  
juist een tegenaanval deden. De Britse  
ruiters, in helderrode jassen, stormden  
met opgeheven sabels op de vijand in en  
achter hen rukte het voetvolk op, dat de  
lange geweren met de bajonet erop als een  
dreigende muur voor zich uit hield.

Ook de Franse infanterie kwam nu in  
beweging en terwijl de ruiters op elkaar  
inhakten en de kanonnen hun donderende  
stem lieten horen, trokken de twee legers  
in stormpas naar het centrum van het  
slagveld.

Plotseling herinnerde Armand zich wat  
hij die middag had gelezen; de achttiende  
juni, twee dagen na de slag bij Quatre  
Bras, ontmoetten de Fransen en de Engel-  
sen elkaar bij Waterloo. Aanvankelijk  
leek het erop dat de keizer opnieuw de  
overwinning zou behalen, maar tegen  
zeven uur in de avond...

Armand keek op zijn horloge. Tien over  
zes was het nu... Tien over zes! Ergens  
in de verte waren de Pruisen dus al in  
aantocht. Ergens in de buurt van Water-  
loo moest nu die boerenknecht lopen die  
hun de weg had gewezen en die er daar-  
door de oorzaak van werd dat de slag door  
de Fransen werd verloren.

Armand balde zijn vuisten. Voor hem,  
op de vlakte, streken de soldaten van

Napoleon tegen de Engelsen en geen van  
hen wist dat binnen een uur elke kans op  
een overwinning verkeken zou zijn.

Maar hoe kon hij het voorkomen? Hoe  
kon hij die boer voor zijn?

Niet ver van Armand vandaan, vlak bij  
de bosrand, stond een paard, dat kenne-  
lijk uit de strijd gevlucht was en zijn  
ruiter verloren had. Van tijd tot tijd  
knabbelde het met schichtige bewegingen  
aan het struikgewas, maar steeds wanneer  
een plotseling geluid het deed schrikken,  
wierp het zijn hoofd omhoog en draafde  
een eind verder.

Armand kroop op handen en voeten  
tot aan de rand van het veld, stak zijn  
hoofd tussen de takken door en liet een  
zacht gefluit horen.

Het paard stak zijn oren op en keek  
verwonderd rond om te zien waar dat  
geluid vandaan kwam.

Opnieuw liet Armand zijn fluitje horen  
en ditmaal kreeg het dier hem in het oog.

Een ogenblik aarzelde het en schraapte  
met een hoef over het gras, toen kwam  
het op een sukkeldrafje naar de jongen  
toe.

„Hij is braaf,” zei Armand, terwijl hij  
zich langzaam oprichtte. „Hij is een  
brave jongen.”

Het paard hinnikte zacht en wreef zijn  
snuitslang langs Armands schouder. De jongen  
streedde het dier over het voorhoofd en  
pakte onderwijl met zijn andere hand de  
teugel.

„Zoet maar,” suste hij. „Zoet dan  
maar.”

Hij zette zijn voet in de stijgbeugel en  
wipte behendig in het zadel. Daarop trok  
hij de teugel aan en klakte met zijn tong  
„Allé!” riep hij. „Vort!”

Dicht langs de bomen draafde het  
paard in de richting van de straatweg. Nu  
hij zich niet langer tussen de veilige  
struiken bevond, merkte Armand pas  
goed hoe gevaarlijk het hier was. Ver-  
dwaalde kogels vlogen in alle richtingen  
en tot tweemaal toe sloeg er een vlak voor  
het paard in de grond.

Toen ze op de straatweg kwamen, ging  
Armand linksaf en in galop reden ze in

## Dickie Dapper







Zover hij kon zien,  
streekte zich een golvende vlakte uit,  
waarop zich een wilde strijd afspeelde.

de richting, waaruit hij eerder op de middag gekomen was.

Tien voor half zeven was het nu; er was geen minuut meer te verliezen.

Ze naderden de zandweg, waaraan de drie boerenhuizen stonden. In de verte, boven het geboomte uit, was de toren van Waterloo zichtbaar. Van die kant moesten de Pruisen komen.

Terwijl hij de zandweg passeerde, wierp Armand een haastige blik in de richting van de populieren.

Midden op de weg liep een man, een jonge boer, die zijn kant op kwam. Hij droeg een zak op zijn rug, die blijkbaar zo zwaar was, dat hij er slechts langzaam mee vooruitkwam.

„Vort! Vort!” spoorde Armand het paard aan. Hij duwde de sporen stevig in de flanken van het dier en terwijl hij de teugel stijf aantrok, boog hij zich diep over de paardenek.

De weg maakte een bocht en toen hij die voorbij was, bevond Armand zich plotseling tegenover een onafzienbare stoet ruiters, die de weg over de hele breedte in beslag namen. Zij droegen donkerblauwe jassen en hun blinkende helmen waren met kleurige pluimen bezet.

Armand hield zijn paard in en weldra waren de voorsten van de troep hem genaderd. Een officier met een fonkelend ridderkruis op de borst hief zijn hand op

en bijna onmiddellijk kwam het leger tot staan.

Een tweede ruiter, van iets lagere rang, reed op Armand toe. „Waar zijn de Fransen?” vroeg hij met een sterk accent.

„Daar,” zei Armand, terwijl hij naar links wees.

„Goed,” zei de officier, „rijd maar voor ons uit, dan kun je ons de weg wijzen.”

Armand begreep dat hij voorzichtig moest zijn. Als hij al te snel toestemde, zouden de Pruisen weleens argwaan kunnen krijgen.

„Ik moet dié kant op,” protesteerde hij. „Mijn vader wacht op me.”

„Dan wacht hij nog maar iets langer,” besliste de officier. „Je zult ons eerst de weg wijzen.”

„Nou, dat zal dan wel moeten,” zei Armand met een verongelikt gezicht. Hij liet zijn paard keren en terwijl achter hem de grimmige rijen zich weer in beweging zetten, reed hij aan het hoofd van de troepen in westelijke richting.

„Deze kant op, meneer de officier,” zei hij, toen ze de zandweg naderden.

De Pruisische krijgsman tuurde in de verte.

„Vandaar komt het geluid van de kanonnen,” merkte hij op. „En ik zie daar rook ook.”

„Dat is erg bedrieglijk, meneer,” antwoordde Armand. „Wat u daar hoort zijn

de echo's van het geschut die door de heuvels weerkaatst worden, en die rook komt van een boerderij die in brand staat. Maar wij moeten deze kant op, nog een mijl of drie naar het zuiden.”

Hij sloeg het mulle zandpad in en de eindeloze ruiterstoet, die zich onder het rijden door in rijen van drie verdeelde, volgde hem.

Ongemerkt keek Armand op zijn horloge. Bijna kwart voor zeven nu. Ginds, ver uit de richting, die ze nu reden, leverden de Fransen slag tegen het leger van Wellington en thuis, vele jaren en vele mijlen van hier, zaten zijn ouders nu aan tafel en vroegen zich af waar hij bleef.

Hij moest terug, en wel zo gauw mogelijk. Ze zouden ongerust worden als hij nog langer wegbleef en wat zou hij moeten zeggen?

Ze kwamen bij de populieren, die met ritselende bladeren boven de drie huizen uit torenden. Daar, aan de andere kant van het pad, waren de struiken, waarin de machine stond.

Zonder opzij te kijken reed Armand er voorbij, maar intussen vroeg hij zich angstig af hoe hij hieruit moest komen.

De Pruisische officier, die voortdurend naast hem was blijven rijden, stoorde Armand in zijn gedachten.

„Heb je ze gezien, de Fransen?” vroeg hij.

eind het zijpad op en verdween met een snelle sprong tussen de struiken.

„Halt! Halt!” schreeuwde de officier. „Kom terug, kwajongen!”

Diep over het paard gebukt reed Armand tussen het geboomte door. Zonder op de takken te letten, die hem links en rechts in het gezicht sloegen, stuurde hij het paard met een boog terug in de richting van de zandweg.

Achter hem knalde een schot en een seconde later hoorde hij dicht in zijn buurt het suizende geluid van een kogel, die zich door de bladeren boorde.

Toen een tweede schot vlak boven zijn hoofd een tak afrukte, nam hij zijn voeten uit de stijgbeugels en liet zich opzij vallen.

In zijn val gaf hij het paard een klap, die het dier hinnikend verder deed stormen en intussen kroop Armand op handen en voeten in de richting van de populieren.

Het zandpad moest nu vlakbij zijn. Tussen de struiken door zag hij het blauw van een uniform en duidelijk kon hij het snuiven van de paarden horen.

Hij duwde een paar takken opzij en op hetzelfde moment zag hij tot zijn grote opluchting de glans van metaal.

Juist toen hij het paneel opende, klonk er een bevel. Armand ving iets op van „zoeken” en tegelijk bemerkte hij hoe er op verschillende plaatsen beweging in de struiken kwam.

Snel kroop hij in de tijdmachine en sloot het paneel. Het blauwe licht boven het dashboard gloeide aan en de wijzers en handels werden zichtbaar.

Armand haalde een van de hefbomen over en langzaam kroop de wijzer naar het jaar, waaruit hij was vertrokken.

Nadat hij ook de beide datumwijzers had ingesteld, begon hij op de kaart van Europa te zoeken.

Spoedig had hij Parijs gevonden. Schuin daarboven zag hij Reims. Nu Eprenay. Eprenay... waar lag Eprenay in vredesnaam?

Buiten klonk een luide stem en een vuist sloeg met kracht op het metaal.

„Opendoen! Doe open!”

O, lieve help! Ze hadden hem te pakken! Op het laatste moment hadden ze hem nog te pakken. Eprenay... Eprenay...

Plotseling stakte Armands vinger. Eprenay, daar lag het!

„Opendoen!” herhaalde de stem en een luide roffel onderstreepte dat bevel.

Vlug, de zoeker. 49°3' N.B., 3°58' O.L. Het zwarte cirkeltje gleed over de landkaart en bleef op het snijpunt van de twee lijnen staan.

„Voor de laatste maal, doe open of ik schiet!” brulde de stem.

Met een ruk haalde Armand de handel over. Het licht in de cabine werd rood en terwijl een hoog geluid de wanden deed trillen, ging het langzaam over in geel.

Toen het licht weer blauw werd en het trillen ophield, opende Armand met een duizelig gevoel zijn ogen.

„M'n hoofd,” mompelde hij versuft. „Alle mensen, het lijkt wel of ik me gestoten heb.”

Plotseling drong het tot hem door waar hij was.

„De tijdmet!” zei hij. „Lieve help, het zal me benieuwen.”

Hij duwde het paneel open en gaf een kreet van vreugde. Rondom hem strekte zich een vredig, met bloemen begroeid veld uit en aan de rand daarvan stond een molen, waarvan de wieken loom rond-draaiden in de avondwind.

Armand stapte naar buiten en keek op zijn horloge. Bij half acht. Ze zouden lelijk in angst zitten thuis. Als hij nu eerst naar dr. Richepin ging, zou het nog later worden. Dat kon niet.

Hij keek om zich heen naar een plaats, waar hij de machine zou kunnen verstoppen. Aan de rand van het veld, dicht bij de heg, stond een bosje vlierbomen, maar dat zou hij vast niet halen met dat zware ding.

Misschien tussen die distels. Als hij hem op zijn kant legde, zou dat net gaan.

Armand liet de tijdmachine voorover zakken en toen het ding plat op de grond lag, begon hij ertegen te duwen.

Het was een zwaar karwei en het duurde bijna een kwartier eer hij het ding tussen de distels had gewerkt.

Een geluk dat het zo'n afgelegen plek was. Misschien kon hij die avond nog even bij dr. Richepin langs lopen, dan moest die maar zeggen hoe ze dat zaakje verder zouden opknappen.

Armand wierp een laatste blik op de distels, toen stak hij het veld over en ging op een draf naar huis.

De volgende dag, op school, dreunde Pierre Lebrun zonder haperen zijn lesje over de tocht naar Rusland op en daarna vertelde Armand wat er allemaal bij Waterloo was gebeurd.

„Juist, Vidal,” zei de leraar, „de troepen van Napoleon en die van Wellington raakten dus slaags met elkaar. En wat gebeurde er toen?”

„Toen kwamen de Pruisen, meneer,” zei Armand. „Het liep al tegen de avond en het begon ernaar uit te zien dat de Fransen de slag zouden winnen, maar plotseling kwamen de Pruisen er aan en toen was de kans verkeken. Ze zouden nog bijna een verkeerde weg zijn ingeslagen, meneer, maar een boerenknecht vertelde hun hoe ze moesten rijden en een paar uur later was Napoleon verslagen.” „Uitstekend,” zei de leraar. „Een acht, Vidal.”

Ze moesten eens weten, dacht Armand, terwijl hij naar zijn bank liep. Ze moesten eens weten hoe het werkelijk is gegaan.

Maar hij paste er wel voor op om dat te vertellen!



# Uitslag prijspuzzel nr. 11

Het spreekwoord dat gevonden moest worden was:

*Als de wijn is in de man,  
is de wijsheid in de kan*

De winnaar van de eerste prijs, een paar rolschaatsen, is:

*Johan van Schendel,  
Naardenstraatweg c 50, Muiderberg (N.H.).*

De andere prijzen gaan naar:

**Tweede prijs, tafeltennispel:**

Jeanette de Vos, Timorstraat 124, Haarlem.  
Kees van de Haar, Oranje-Nassaulaan 14, Leerdam.  
Piet Vreeke, Hogehillenweg 7, Domburg (Zld.).  
Thea Elfink, Julianastraat 28, Overdinkel.  
Riny Smeets, Essendijk 19, Geulle.  
Luky de Jong, Grootzand 70, Sneek.  
Henk Offerhaas, Noorderwijkweg 64, Beverwijk.  
Johanna Swarts, Streekje 6, Altevener (Gr.).  
Piet Beerens, Kanaaldijk 28, Someren (N.-B.).  
Roelof Lubbers, Hoofdstraat 36, Exloo (Dr.).  
M. Tjon-Dian-Gi, Maagdenstraat 56, Paramaribo, Suriname.  
Bennie Wiebeborn, Mattelierstraat 25, Groenlo.

**Derde prijs, vierkleurenpotlood:**

Bertha Smit, Aegidiusstraat 28a, Rotterdam-16.  
J. Wildeman, Molendijk W.Z. 14, Klazienaveen (gem. Emmen).  
Bina de Vries, Venneweg 44, Veerle-veen (Gr.).  
Jan Raven, Rijksweg B 56, Burger-vlobrug.  
Jannie van Ekeren, Tiendweg 21, Harmelen.  
Koen Landman, Wolvegasterweg 13, Oudeschoot (Fr.).  
Paul Ederveen, Vloedgraaftstraat 24, Terwinselen (L.).  
L. van Wenum, Davodwardsstraat 3, Deventer.  
Dooks le Grand, Dorpsstraat 3, Heteren (Betuwe).  
Gerda Lodder, Barwoutswaarder 89a, Post Woerden (Z.-H.).  
Ellen van Weezel, Hongarenburg 317, Den Haag.

Marian Visser, Slatuinenweg 51, Amsterdam.

**Vierde prijs, een boek:**

Jos Jongeling, Knopstraat 14, Utrecht.  
Tommy van de Boom, Stationsstraat 25, Venray (L.).  
José Schoel, Couperinstraat 23, Leeuwarden.  
Tineke van Walbeek, Brugstraat 1, Baambrugge.  
Joke Visser, M. van Heemskerckstraat 19, Heemskerk.  
Jan de Boer, Schoolstraat 6, Veendam.  
Basje van Luxemburg, Molenkade 7, Dussen.  
Henk Lamberts, Goringdijk 5, Gees, gem. Oosterhesselen.  
Truus Vermaak, Kerkvaartseweg 11, Aarlanderveen.  
Gerrie Prinsen, Bernard Zweerslaan 22, Eindhoven.  
Johan Dirkse, Berghuizerweg 124, Apeldoorn.  
Peter Baas, Paulus-Potterstraat 13, Enkhuizen.  
H. Seigers, Lemele D22a, Overijssel.  
Marian Baptist, Winostraat 30, Oranjestad, Aruba.  
Godelieve Grondelaers, Arm. Meyswijk 22, Wilsche, België.  
Viviane Mersie, Mortselveldenlaan 11, Mortsel (Ant.), België.  
Jimmy Kersten, Agatha-Dekenstraat 471, Amsterdam-C.  
Nel de Jong, Berkelstraat 46, Utrecht.  
L. Harlaar, Geervlietstraat 20a, Rotterdam-20.  
Joop Kauling, Vergierdeweg 237, Haarlem.  
Joh. Dijkstra, de Sillesstraat 7, Den Haag.  
Eric Mooy, Meidoornstraat 8, Noordwijk.  
Wim Hoogstede, Veerweg 123, Wageningen.  
Nellie van de Vliet, Meidoornstraat 4, Ooltgensplaat (Flakkee).  
Geerhard Hannink, Sassenstraat 80a, Zwolle.

## OPLOSSINGEN PUZZELS UIT ONS VORIG NUMMER

**Kamraadsel**

K I K V O R S  
L E E O O A N  
O T R R F A O  
S K K T F R

**Trappuzzel**

E  
R E  
R E L  
L I E R  
L I T E R  
S L I E R T  
S L U I T E R  
L I G U S T E R

**Aanvulpuzzel**

Goudgloeiende boterbloemen  
Toeien overal de landen,  
Alsof er honderden toortsjes branden  
Waarboven donzen hommels zoemen.



Het kabouterijtje Puntmuts had een bezoek aan zijn kabouterfamilie gebracht. Het was erg laat geworden, want zij hadden elkaar zoveel te vertellen. Willen jullie nu met het kabouterijtje mee naar huis gaan, want het is zo donker en dan is het kabouterijtje niet zo alleen.

### RAADSEL

Ik besta uit vier letters en ben een heel bekende rivier.  
Onthoofd mij maar en ik word voedsel voor het dier  
Onthoofd je mij nog eens, gewis,  
Stof is al wat nog over is.



